

Η σημασία της σποροπαραγωγής γίνεται ξεκάθαρα διακριτή όταν κάποιος αντιληφθεί ότι το πιστοποιημένο και ποιοτικό πολλαπλασιαστικό υλικό αποτελεί την κύρια και βασική προϋπόθεση για την ίδια την παραγωγή και κυρίως για την παραγωγή προϊόντων ποιότητας τα οποία μπορούν να διεκδικήσουν μια σταθερή και αξιοπρεπή τιμή ακόμα και σε ένα τυχόν δυσμενές διεθνές εμπορικό περιβάλλον.

Μπορεί λοιπόν εκ πρώτης όψεως ο παραγωγός να θεωρεί ότι η προμήθεια πιστοποιημένου σπόρου απλώς αυξάνει το κόστος καλλιέργειας – και όντως το κάνει – αν όμως ο παραγωγός μελετήσει προσεκτικά τα οικονομικά της παραγωγής του, θα δει ξεκάθαρα ότι αποτελεί την πλέον επιβεβλημένη επένδυση για την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της αγροτικής του εκμετάλλευσης.

Σε επίπεδο χώρας, μπορούμε με σιγουριά να ισχυριστούμε ότι διαθέτουμε έναν ανεξερεύνητο πλούτο τοπικών ποικιλιών οι οποίες με τη δόκιμη συνέργεια με την επιστημονική κοινότητα και τις συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα, μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία σταθερών και ποιοτικών ποικιλιών οι οποίες να σποροπαράγονται στη χώρα μας προσφέροντας λύσεις στο παραγωγικό αδιέξοδο πολλών παραγωγών. Εξάλλου, οφείλω να υπενθυμίσω ότι αποτελεί στρατηγική επιλογή της παρούσας κυβέρνησης η στήριξη της ελληνικής σποροπαραγωγής και τούτο αποτυπώνεται σε 4 βασικές δράσεις:

- 1) Στήριξη της σποροπαραγωγής μέσω συνδεδεμένων ενισχύσεων
- 2) Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κατάρτισης των παραγωγών ώστε να μπορούν να αντιληφθούν, μεταξύ άλλων, τα οφέλη της αγοράς πιστοποιημένου σπόρου σποράς
- 3) Μείωση μέσα στις επόμενες ημέρες των ανταποδοτικών τελών που πληρώνουν οι επιχειρήσεις πολλαπλασιαστικού υλικού, μια έμμεση στήριξη της σποροπαραγωγής στην πατρίδα μας
- 4) Έλεγχοι και αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης σπόρων

Συμπληρωματικά, θα κάνω αναφορά και στο Πρόγραμμα Δημιουργίας Νέων Ποικιλιών Φυτικών Ειδών, το οποίο είναι έτοιμο να υλοποιηθεί για πρώτη φορά, μια πρωτοβουλία συγκερασμού του επιστημονικού δυναμικού που υπηρετεί την εφαρμοσμένη έρευνα στο Υπουργείο μας και στις τεράστιες δυνατότητες που παρέχει η ελληνική βιοποικιλότητα. Ο στόχος του Προγράμματος είναι να καλύψει μεσομακροπρόθεσμες ανάγκες των παραγωγών και να αναδείξει την ποιότητα των ελληνικών ποικιλιών.

Κλείνοντας, θέλω να σας επισημάνω ότι η χώρα μας έχει τη δυνατότητα λόγω αναγλύφου και εδαφοκλιματικών συνθηκών να αποτελέσει κέντρο σποροπαραγωγής για την υπόλοιπη Ευρώπη. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό ώστε να ληφθούν θαρραλέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, σε συνεργασία με Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών, την επιστημονική κοινότητα και τη στήριξη της πολιτείας, με μόνο γνώμονα τη βιωσιμότητα και την παραγωγική ανασυγκρότηση της Ελληνικής Γεωργίας.